

De vos en de raaf



Op een mooie zomerdag pikte een raaf een vette worm uit de grond. Blij vloog hij de boom in. Hij wist niet welk sappig stukje worm hij het eerst zou opeten. Een vos kwam langslopen. Die kreeg ook zin in die vette worm. Hij bedacht een list.

'Wat is een raaf toch mooi!' riep de vos
luidkeels.

De raaf klapte gevlaid met zijn vleugels.
'Prachtig van vorm en kleur!' slijmde de
vos. De raaf strekte zijn nek en stak
trots zijn borst vooruit.





'Als hij een mooie stem had, zou hij de koning van de vogels kunnen zijn!' zei de vos slim.

De raaf werd boos, omdat de vos aan zijn stem twijfelde.

'KRAA, KRAA,' kraste de raaf.

'Hoor hoe mooi...' maar toen viel de worm uit zijn snavel en recht in de bek van de vos.

De vos smulde. 'Beste raaf, een koning heeft geen mooie stem nodig,' lachte hij toen. 'Een koning moet zijn hersens gebruiken!'

